



Het mooiste wat je kunt achterlaten zijn sporen van liefde.
We laten je los, intens verdrietig, maar voor altijd verbonden.

Mieke Boens

weduwe van Gaston Kin

geboren te Antwerpen op 13 april 1934 en zachtjes ingeslapen
te Brasschaat in het WZC De Mick op 30 september 2024.

U wordt uitgenodigd op de afscheidsviering in de parochiekerk van
O.-L.-Vrouw te Wijnegem, Wommelgemsteenweg 34-36,
op **maandag 7 oktober 2024 om 10 uur.**

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de ontmoetingsruimte
van voornoemde kerk vanaf 9.45 uur.

Aansluitend bij de plechtigheid heeft de asverspreiding plaats op
de verspreidingsweide van de begraafplaats van Deurne-Ruggeveld
(Parking "Groot Schijn" Sportoase, inrit via Ruggeveldlaan 488,
parkeren achteraan).

Rouwen om dit heengaan:

Els en Emmanuel Kin - Cornet,
Ann en Eric Kin - Cordemans,

haar kinderen,

Thomas en Sarah Heirbaut - Janssen, *Thibo*,
Jonathan en Nele Heirbaut - Perdu, *Emilie*,
Jelena Heirbaut,

haar klein- en achterkleinkinderen,

Haar zus, schoonzus, neven en nichten.

De families Kin en Boens.

*Een bijzondere dank aan Nancy en Daphne van familiehelp
en het ganse team van het WZC De Mick voor de goede zorgen.*

Correspondentieadres:

Familie Kin - Boens

p/a Uitvaartzorg Peeraer

Turnhoutsebaan 444-446b - 2110 Wijnegem

digitaal condoleren via www.peeraer-wijnegem.be



13.04.1934 - 30.09.2024

